

OP SAFARI IN KENIA

Een reis naar Kenia is natuurlijk verre van compleet als je niet vanuit een 4x4 een leeuw in de ogen hebt aangekeken. Maar waar moet je heen en waarom? Wij hebben de beste safariparken van Kenia voor jullie op een rijtje gezet!





OP 'N RIJTJE:

1. **De legendarische Maasai Mara:** crème de la crème van de safari. Glooiende vlaktes, maar ook busjes vol met Japanners.
2. **Amboseli:** bekend om de hoeveelheid olifanten en om de prijkende Kilimanjaro op de achtergrond.
3. **Tsavo:** staat bekend om de typische rode grond (die je ook goed kan zien op deze satellietkaart).
4. **Hell's Gate & Lake Naivasha:** safari op z'n Hollands, lekker fietsen tussen het wild!
5. **Aberdares:** op safari in de woeste jungle.
6. **Nairobi National Park:** het enige nationale park in een wereldstad.

VOORDAT WE VERDER GAAN, WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN:

Kenia heeft eindeloos veel wilde natuur.... Maar helaas kan deze niet bestaan zonder intensieve bescherming. Daarom zijn er verschillende soorten parken in het leven groepen om deze natuurgebieden te beheren. Maar wat betekent dit voor jouw *safari experience*?

NATIONAL PARKS & RESERVES

Het verschil tussen een national park en een reserve is simpel. Een park wordt beheerd door de nationale overheid van Kenia, hiervoor is de Kenya Wildlife Services in het leven geroepen (KWS). Reserves worden beheerd door de lokale gemeenten (counties).

Wat betekent dit voor mijn safari?

Er zijn strenge regels gebonden aan parken en reserves. Niet van de wegen, niet 's nachts rijden en zeker niet uit de auto!

CONSERVANCIES

Conservancies worden beheerd door een groep accommodaties of door privé eigenaren. Veel van deze gebieden zijn de stukken land die Britse veteranen ooit kregen van de Koloniale overheid.

Wat betekent dit voor mijn safari?

Minder regels! Ze zijn hier creatief met safari: van wandelen door de bush, tot night drives en zelfs meerdaagse kamelen tochten door de wildernis. Let wel: conservancies zijn vaak een stuk duurder!

DE MAASAI MARA

De crème de la crème van safari. Dit is het grootste park van Kenia en tot de nok toe gevuld met wildlife. De uitgestrekte *rolling plains* van de Mara lenen zich perfect voor het spotten van beesten, en we durven je (bijna) 100% te garanderen dat je hier de BIG 5 kan afvinken!



EEN KLEINE GESCHIEDENIS

Het woord safari stamt af van het Arabische woord *Safar*, "to make a journey".

De eerste safari's waren vooral gedreven door wetenschap en het documenteren van de 'nieuw ontdekte' wereld. Maar al snel werden deze tochten minder vredelievend: met jachtgeweren gingen kolonisten op stap om trofeeën te scoren voor het thuisfront. De 'White Hunters' werden een fenomeen in de Westerse wereld. Toerisme naar Afrika nam een vlucht, helaas ten koste van het wildlife.

Zo kwam de Amerikaanse president Theodor Roosevelt met zijn zoon Kermit naar Afrika. Samen met 250(!) Afrikaanse porters en 1 white hunter schoten de Roosevelts een totaal van 500(!) beesten. Waaronder 17 leeuwen, 11 olifanten en 20 rhino's.



THE GREAT MIGRATION

Ga je in **juli** of **augustus** naar de Maasai Mara? Dat is de drukst bezochte periode van het jaar! Vanwege de toeristen, maar zeker ook door de beesten: in deze periode trekken namelijk miljoenen gnoes, zebra's en andere herbivoren door het groene gebied, op zoek naar eten. De dieren steken vanuit Tanzania de grens over, waardoor ze vanuit de Serengeti in de Maasai Mara terechtkomen. Hier zie je die bekende river crossings, met lonkende krokodillen en panische zebra's.

DE MAASAI MARA IS DAN WEL EEN HEEL STUK KLEINER DAN SERENGETI, MAAR ER RIJDEN HIER DAN OOK WEER EEN STUK MINDER JEEPS ROND!





✓ **Safari Live:**

Het is alsof je een voetbalcommentator in een safaripark zet: Puur Brits commentaar. Normaal verkennen ze het Krugerpark in Zuid-Afrika, maar tijdens de migratiemaanden zijn ze te vinden in de Maasai Mara. Volg ze op [Facebook](#) en kijk live met ze mee wanneer ze twee luipaarden volgen of zien hoe een leeuw een zebra-maaltje aan het eten is!



Luxe op safari

De luxury safari is ontstaan in Zuid-Afrika. De eerste kolonisten die op safari gingen, pakten behoorlijk uit en bouwden gedurende de trek elke dag opnieuw 'n volledig kamp op (waarom heb je anders 250 porters nodig?!).





OVERNACHTEN IN EEN TENT

Zie je op tegen de dunne slaapmatjes en kleine tenten? No worries, zo zien ze er helemaal niet meer uit! Wat dacht je van deze ruime slaapkamer in het **Matira camp**? Ziet er goed uit of niet?



LUXE ACCOMODATIE

In de Maasai Mara kun je het zo gek maken als je zelf wil. In **Ashnil** kun je bijvoorbeeld genieten van een luxe safari-tent met grote badkamer en 'full board' restaurant. Pak eens uit met een prachtige bush accommodatie en geniet van luxe in de bush!



IN EEN LODGE BIVAKEREN

Liever niet in een tentje onder de gigantische sterrenhemel? Boek dan de lodges van **Keekorok**: door de grote ramen kun je spotten wat er in de buurt rondloopt terwijl je 's avonds lekker veilig binnen vier muren ligt.



HELL'S GATE NATIONAL PARK

Trotse, fietsende Nederlanders opgelet: dit is Hell's Gate National park.

Klinkt niet gezellig, maar dat is het wel! Dit is namelijk een van de weinige parken in Kenia waar je doorheen mag fietsen (of wandelen).

EEN FIETS-SAFARI

Denk aan zebra's die een stukje met je meerenen en een dozijn aan pumba's die vrolijk hun staartje als een antenne omhoog steken wanneer ze zich verplaatsen. Hoe bijzonder is het om langs een giraffe te fietsen die net zijn lunch uit de boom aan het eten is en om een kudde wildebeesten, buffels of baboons te spotten aan de andere kant van de weg?





Op deze vallei is die ene scène uit de Lion King gebaseerd waar Mufasa onder de voet wordt gelopen door een kudde opgejaagde wildebeesten. Zie je Simba en Mufasa hier al rondrennen?



DROOG VS. REGENSEIZOEN:



EEN WERELD VAN VERSCHIL!



**HELL'S GATE! ZIE
HIER ONZE VIDEO.**

GIGANTISCHE ROTS BEKLIMMEN

Wist je niet: Kenia is één van de wereldwijde hotspots voor het beklimmen van rotsen. Echte *die hards* komen hier de onontdekte rotswanden afspeuren, op zoek naar een uitdaging. Deze stenen knoepert staat compleet op zichzelf in de Hell's Gate NP en het is zeker een aanrader om hier een paar uur te gaan klimmen.



DE CANYON IN

Ondertussen verruil je de donkerrode rotspartijen en het savanne-gebied in voor een diepe canyon die is ontstaan door oude lavarivieren. Hier begint een gave hike die je langs verschillende hot springs brengt, voor je weer omhoog klautert en aan de weg terug begint.



Feitje:

Tomb Raider is hier opgenomen. Het lijkt potdomme Hollywood wel.



LUNCHSPOT

Na een dag op de tweewieler kunnen jullie je terug trekken voor een luxe lunch bij **Elsamere**. Hier heeft zich het verhaal van George en Joy Adams afgespeeld. Een koloniaal koppel dat een leeuw adopteerden: Elsa. De film *Born Free* (1966) is op dit (boek-)verhaal gebaseerd.

[KLIK HIER VOOR DE TRAILER!](#)

SLAPEN IN EEN FIJNE LODGE

De luxe *couple*huisjes in **Camp Carnelly** zijn verspreid over het terrein gebouwd zodat je echt het idee hebt dat je je eigen plekje hebt in de *middle of nowhere*. Een fatsoenlijk tweepersoonsbed, een schone badkamer en een klamboe die beschermt. Voor de backpackers onder ons is er een dorm beschikbaar, omringt door groene varens en hoge bomen. Tot slot is er een groot kampeertrein naast het water waar iedereen altijd zijn tentje kwijt kan.



**BENIEUWD NAAR
CAMP CARNELLY?
BEKIJK HIER DE
VIDEO!**



AMBOSELI NATIONAL PARK

De naam “Amboseli” komt van het Maasai woord “zoute stof”, doelend op het rode stof waar de olifanten zo van houden. Naast talloze zebra’s, wildebeests, leeuwen en cheeta’s zul je hier dus ook ontzettend veel olifanten zien. Grote kuddes leven verspreid over de vlaktes en terwijl je ze aan het spotten bent, zie je op de achtergrond de hoge Kilimanjaro staan.

AVONTUUR IN AMBOSELI

De mensen hebben mooie grenzen getekend voor de parken, maar denk je nu echt dat de dieren zich daaraan houden? Tuurlijk niet! Het wildlife struint gewoon lekker naar daar waar ze het interessant vinden en zo komt het dus dat je zomaar een keertje langs een olifant komt te rijden. Vind je een gewone auto nog niet avontuur genoeg? Wat dacht je dan van rondcrossen op een motor langs de zebra's, olifanten en misschien wel zelfs leeuwen?



DE KILIMANJARO

Afrika's grootste berg, gelegen in het buurland Tanzania, is goed te bewonderen tijdens je Keniaanse safari. Soms gaat 'ie nog even verscholen achter de laaghangende mist en vergeet je soms even dat je naast de grootste berg van Afrika staat! Op zonnige dagen komt de rots hoog boven de savanne uit.





WELKOM IN JE SAFARI HOUSE!

Niet slapen in een tent of met een wc-rol moeten oversteken naar de wc, maar luxe tenthuizen met warme douches en fijne bedden boek je bij **Kilo Springs**. Na een hele dag op safari te zijn geweest krijg je een *home made* maaltijd hier en kun je vervolgens heerlijk relaxen in je tenthuis.



SLAPEN IN EEN LUXE SAFARI TENT

Een zwembad, goed restaurant met lokaal wild en een enorme sterrenhemel die te bekijken is vanaf het kleine terras voor jouw tent. In het **Kibo Safari Camp**, aan de voet van de Kilimanjaro, vergeet je dat je in een safaripark overnacht - totdat je een olifant van dichtbij hoort trompetteren!



SLAPEN IN JE EIGEN SAFARI KAMP

Ga je met een groep op pad naar Amboseli National Park? Dan is deze **Private Safari Camp, Amboseli** echt iets voor jullie. Elke tent bevat een dubbel bed en jullie tenten komen uit op een grote overdekte, gezamenlijke keuken en woonkamer waarvandaan je olifanten al tijdens het ontbijt kunt spotten!

TSAVO NATIONAL PARK

De rode gronden van de Tsavo parken zijn het toneel geweest voor een indrukwekkende geschiedenis. Maar bovenal kun je hier een heel ander soort safari meepakken. Waar je in de Maasai Mara uitgestrekte vlaktes vindt, is Tsavo meer bush en prachtige rotsformaties. Je moet hier vechten voor het wildlife, wat de safari alleen maar spannender maakt!





Tsavo National Park is vernoemd naar de rivier Tsavo en is onder te verdelen in **Tsavo East** en **Tsavo West**. Tsavo East is een van de oudste en grootste parken van heel Kenia maar door haar relatief plattere land gaan veel mensen naar West. De twee parken worden verdeeld door een van Oost-Afrika's belangrijkste transport aders: Mombasa Road en sinds kort ook de railway.

**TSAVO STAAT BEKEND OM
DE KLASSIEK RODE
AFRIKAANSE GROND... EN
DAARDOOR DUS OOK OM DE
RODE OLIFANTEN**





THE "MAN-EATING LIONS" OF TSAVO

In 1898 startte de bouw van de spoorlijn Nairobi-Mombasa die het park verdeelt in East en West. Gedurende de negen maanden dat er gebouwd werd, werden de constructiewerkers geteisterd door twee mannelijke leeuwen die op dagelijkse basis aanvielen. Indiase werkers werden 's nachts uit hun tenten gesleurd en nadat er 135 (!) werkers vermoord waren, is het leeuwenpaar uiteindelijk afgeschoten. De spoorlijn werd afgemaakt en is een paar jaar geleden vernieuwd en geüpdatet. Inmiddels trein je vanuit Nairobi binnen vijf uurtjes naar Mombasa en ondertussen kun je vanuit je treincoupé allerlei dieren spotten!



KLIK HIER VOOR DE TRAILER VAN DE FILM 'GHOST IN THE DARKNESS', MET VAL KILMER.



KLIK HIER VOOR EEN YOUTUBE DOCU DIE UITZOEKT WAAROM DEZE LEEUWEN ZO BLOEDDORSTIG WAREN...

KLIK HIER VOOR EEN
MOOI FILMPJE OM
EEN BETER BEELD
VAN TSAVO TE
KRIJGEN!



OLIFANTEN OP SAFARI

De grote hoeveelheid olifanten in dit park is mede te danken aan de samenwerking met het **David Sheldrick's Elephant Orphanage**. Verweesde olifantjes worden hier al op jonge leeftijd opgevangen en verzorgd en nadat ze drie of vier zijn geworden, worden hier de verweesde olifanten uitgezet en voegen ze zich bij een van de grote kuddes die hier rondstruinen.



SEVERIN SAFARI CAMP

Na een hele dag in een jeep over de stoffige savanne gecrost te hebben, snappen wij helemaal dat je soms behoefte hebt aan luxe en wellness. No worries, ook hier in de middle of nowhere kunnen we aan die behoefte voldoen! **Severin Safari Camp** is de plek die je zoekt. Het ligt tussen de beroemde Mzima Springs en de grote Tsavo rivier en is een oase van rust en bijkomen. Een grote spa, wellness arrangementen en massage's worden hier in een handomdraai voor je geregeld en ondertussen kun je vanuit het raam naar de savanne loeren waar het een en ander voorbij komt.

SLAPEN IN DE BUSH BUSH

Een simpel en comfortabel huis midden in Tsavo Conservancy. **Nduvo house** heeft een open woonkamer die overgaat in de natuur en ruime slaapkamers op de eerste verdieping. Perfect voor groepen tot 11 personen.



LUMO

Het park is onderdeel van de historisch olifanten migratie hoek die het Tsavo ecosysteem linkt aan de Shimba Hills. Daarnaast is het dé doorgang tussen de twee grote parken Tsava en Taita Hills. Olifanten en andere dieren genoeg hier dus!



DE REGELS IN LUMO

Deze zijn een stuk soepeler hier! Doordat het eigendom is van de gemeenschap gelden hier andere regels dan in de Nationale Parken. Opeens zijn dus nachtsafari's en loopsafari's mogelijk!



NACHTSAFARI'S IN LUMO

Om twee uur 's nachts hoor je het geritsel van bladeren in de buurt van de jeep. Het is nog te donker om te kunnen zien welk dier het is. Om vier uur 's nachts hoor je een hyena ergens op de savanna lachen. Ver weg, dicht bij? Geen idee.

Tijdens de nacht komt een ander deel van de savanne tot leven. Roofdieren gaan opzoek naar hun prooi en de jacht is begonnen. Met een beetje gelukt weet jij dit tafereel net te vangen met grote lichten die op de jeep staan. Als een jager die zijn prooi gevonden heeft.

KAMPEREN IN LUMO

Heb je wel eens nagedacht over de scherpe klauwen van een leeuw en het dunne canvas laagje waaronder je ligt in te slapen in de wildernis? Een paar van die dunne Maasai-sprieten met een speer in hun hand lopen weliswaar rond over jullie tentenkamp, maar ze lijken zo dun en breekbaar, niet? Gelukkig hebben de meesten van hen wel de nodige ervaring met die speer. Om een echte man te worden moet je volgens hun traditie namelijk een leeuw doden op je 15e. Dus als er iemand is die weet hoe ze jou moeten beschermen, zijn zij het gelukkig wel. Maar het slapen in de wildernis blijft toch wel erg spannend..!



LAKE NAKURU NATIONAL PARK

Het National Park is gecreëerd rondom het beroemde Lake Nakuru dat bekend staat om de duizenden flamingo's die hier verbleven. Er zijn jaren geweest dat er wel miljoenen flamingo's aan het nestelen waren aan de kustlijn en het meer veranderde in een roze vogelwaas.



FLAMINGO'S SPOTTEN

De laatste jaren is het waterpeil drastisch gestegen waardoor het percentage zout behoorlijk verminderd is. De duizenden flamingo's hebben om die rede minder voedsel en trekken naar Lake Bogoria om te kunnen eten. De hoeveelheid flamingo's varieert mee met de waterstand en het voedselaanbod en op sommige dagen kunnen de duizenden flamingo's geslonken zijn naar een paar honderd - en andersom.





ZWARTE NEUSHOORNS EN MEER

Inmiddels leven er 25 zwarte neushoorn in het park en ruim 70 witte neushoorns naast alle duizenden flamingo's. Dus als je deze grote grazers in het echt wil zien, is dit park je beste kans!



Jouw slaapplek voor vannacht

Omdat slapen in het park niet mogelijk is, moeten we accommodaties er net buiten zoeken. Van traditionele Banda's tot safari tenten tot bijzondere Buffalo cottages vind je bij **Punda Milias**.

ABERDARE NATIONAL PARK

Geen eindeloze savanne's hier maar rotsen, watervallen en jungles!
Bomen overal en wegen die ertussendoor zigzaggen. Een zeldzame
Afrikaanse gouden kat spotten en slapen in een replica van de "Arc
van Noah".





DE NATUUR

Het park is niet te vergelijken met een van de andere National Parken en haar natuur is uniek te noemen. Bergpieken tot 4300 meter en diepe valleien uitgesleten door de eindeloze stroom aan water. Van bamboebossen tot regenwoud en van kleine kronkelende rivieren tot weide watervallen.

PICKNICKEN TUSSEN DE DIEREN

Naast de gewone safari's kun je ook hier lopend het park verkennen (sommige delen althans) en behoort zelfs een picknick in het park tot de mogelijkheden! Let dan wel goed op je eten, want voor je het weet is een hebbelijke baboon langsgekomen die je broodje heeft weggekaapt.





NET ALS OBELIX

Ook dit enorme bakbeest komt voor in de bossen van Aberdare. Is het niet net alsof hij ontsnapt is aan het avondeten van Obelix?



DIEREN SPOTTEN VANUIT JE LUIE STOEL

Over unieke accomodaties
gesproken! Midden in het park
staat deze lodge genaamd **Ark**,
gebaseerd op de Arc van Noah.
Niet alleen heeft het op alle vier
de verdiepingen een magisch
uitkijk platform, ook word je
gebeld wanneer er een olifant
voor het hotel wordt gespot
zodat je nooit iets hoeft te missen!



NAIROBI NATIONAL PARK

Nairobi is de enige stad met een National Park. In sommige stukjes ben je echt midden in de natuur, maar je spot ook vaak wildlife met de skyline van de stad nog op de achtergrond.



OP SAFARI IN DE STAD

Nog geen uurtje van het CBD af ligt dit stadse safaripark. Tientallen leeuwen en neushoorns hebben dit als hun thuisbasis en het is onvoorstelbaar dat er zo dicht bij de stad, zo veel wildlife te vinden is. Op sommige momenten vergeet je waar je bent. Het hoge gras, de zoektocht naar een witte neushoorn of tijdens het spotten van vechtende zebra's. Bij de volgende bocht duikt de skyline weer op en word je herinnerd aan het feit dat er ooit in heel Nairobi safari dieren leefden, maar dat de bouw van de stad ze naar hier heeft teruggedrongen.



DAVID SHELDRIK'S ELEPHANT ORPHANAGE

De verweesde olifantjes die later in Tsavo National Park worden uitgezet, worden naast het Nairobi National Park, verzorgd. Tien jaar lang krijgen zij een vaste verzorger die de eerste paar jaar bijna dag en nacht bij het olifantje is. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd, de beschermende moederrol wordt overgenomen door de verzorger en langzaam leert het weesje om op zijn eigen poten te staan. Wanneer ze een jaar of 3, 4 zijn, worden ze uitgezet, maar nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden of ze wel passen in hun nieuwe groep.



**KLIK HIER OM DE TRAILER
VAN DE DOCU "BORN TO BE
WILD" TE ZIEN OVER DE
VERWEESDE OLIFANTJES**

**ELKE DAG TUSSEN 11.00 EN 12.00 KUN
JE ZIEN HOE DE OLIFANTJES MELK
GEVOERD WORDEN EN ZO WORDEN DE
DONATIES OPGEHAALD DIE HET HELE
PROGRAMMA DRAAIENDE HOUDEN.**





NOG EEN TIP VAN DE BAAS:

Om je natuurlijke endorfine even kracht bij de zetten drukken wij je op het hart om de dag af te sluiten met een BVO'tje (Biertje (of rosé) Voor Onderweg) tijdens de sundowner safari. Pure euforie om in een licht alcohol waas een olifant de zonsondergang te zien passeren.